

LUUKSE DINGEN

HET EINDE

Er zijn mensen, die voordat ze aan een boek beginnen
eerst het laatste hoofdstuk lezen
zou jij dan ook het einde van je leven willen weten?
ongeacht wat je doet
ongeacht wat je laat
ongeacht wat je leest
je eindigt altijd op die ene zelfde plek

je hebt misschien minder teleurstelling
en brengt dat misschien wat geruststelling
maar ook de verrassingen worden vermeden

gebeurt het mooiste niet **juist** in het onzekere?
je springt uit het vliegtuig vergezeld met de angst voor de dood
in de cirkel van het leven ga je over grenzen buiten je comfortzone

Nelson Mandela zei ooit:
een moedig man is niet degene die geen angsten bezit
een moedig man is degene die zijn angsten overwint

dus sla geen hoofdstuk over
ook de treurige dingen, die horen er bij
dus lees letter voor letter
woord voor woord
zodat jij aan het eind met een vredige grijns
naar al jouw pagina's kan kijken
want dan heb jij het leven gewonnen

het gaat niet om het resultaat
het gaat om de reis,
die bepaalt hoe gelukkig je kan zijn op het einde

want stel, dat jij een diploma naar keuze kan kopen
dat heilige papiertje, waar je normaal vier jaar voor moet werken,
zo maar in je handen geschoven?

degene die het verst zal komen is degene die de meeste fouten maakt
degene die het vaakst durft te vallen
dus ook heeft leren opstaan

weten wie je bent als mens
het volgen van je droom
het bewaken van je grenzen

LUUKSE DINGEN

leven in het moment
je onzekerheden onderkennen
af en toe stil staan en niet altijd blijven rennen

niet kijken wat je mist
maar kijken wat je hebt
niet kijken wat je wilt worden
maar kijken wie je bent

met je hoofd omhoog
blijven doorgaan
je hart volgen en
daarin niet verzaken

degene die het verst zal komen
is degene die de meeste clichés heeft waargemaakt



LUUKSE DINGEN

Persoonlijke en pakkende poëzie